

De Erina



Detail from the *Carton of Erina*, showing the scene of the lesson.

De Erina

COAB 2005-2006

2018

High Tide Knights

H.T.K.

Wij geloven in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, maar ook in het Eeuwig Evangelie en de verschillende dodenboeken. Bovenal geloven wij in de geopenbaarde Erina, het heilige boek van de Ridderorde van David, die alle graden bevat tot het herbouwen van David's Tempel.

1e graad - Luitenant

Pilaar van Skelet-Rivieren : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Skelet-Rivieren : Waar gaat de reis naartoe ?

Initiaat : Naar huis.

Pilaar van Skelet-Rivieren : Thuis is waar het hart is.

Initiaat : Ik kan mijn hart niet bereiken.

Pilaar van Harten : Waarom kom je niet gewoon wat dichterbij ons ?

Initiaat : Ik ben bang.

Pilaar van Harten : Waarom ?

Initiaat : Ik wil niet verleid worden.

Pilaar van Harten : Volg dan gewoon je hart.

Initiaat : Ik kan mijn hart niet bereiken. Ik heb geen hart.

Pilaar van Harten : Zolang dat je eerlijk bent naar jezelf zal alles om je heen je kunnen onderwijzen.

Initiaat : Dat zijn wijze woorden. Dank u daarvoor.

Pilaar van Harten : Raak me aan, en je zal een hart hebben.

Initiaat : Nu herinner ik mij dat ik een hart heb. Het is er altijd wanneer ik eerlijk naar mezelf ben. En dat ben ik altijd, dus is mijn hart voor eeuwig.

Pilaar van Harten : Jij hoort bij de plaats van harten. Er is altijd meer.

Initiaat : Ik ben maar een arme ridder, met een arm hart, en ik zoek naar nog meer armoede.

Pilaar van Harten : Waarom ?

Initiaat : Omdat armoede mij leidt naar de inwaartse rijkdommen.

Ridder van Harten : Welkom arme ridder. Ga het portaal binnen. Je bent een uitverkorene.
Onthoud : Het pad is altijd een wiel. Wanneer je het begaat zal het groeien.

Initiaat : Dank u.

Ridder van Harten overhandigt de graad van luitenant aan de initiaat.

De eerste graad zal de initiaat de macht schenken om het eerste beest te doorsteken. Het eerste beest komt uit de zee en is het beeld van de Reformatorische Kerk die het profetische, het hart dat door de geest aan God verbonden is, onderdrukt. De naam van dit eerste beest is Hille. De luitenant heeft de macht het eerste beest aan te spreken en te verbreken, om zodoende het eerste beest te berijden en tot gebondenheid te brengen. De luitenant draagt hiervoor de gevreesde 'speer met de weerhaken'. Het beest uit de zee wordt beschreven in Ezechiël 32 als het Grote Egypte, en zal op de aarde geworpen worden. De aarde is het terrein van het tweede beest, de Evangelische Kerk. Wij hebben gezien hoe de Reformatorische beweging flink werd verwond door de daarop volgende Evangelische beweging. Deze twee geesten zijn elkaar in de haren gevlogen. De overwinnaars van het beest, zijn beeld en zijn getal staan aan de glazen zee (ijs) vermengd met vuur. Dit is de graad van de Luitenant. Deze graad opent de tempel van de tent der getuigenis in de hemel, waarvanuit de zeven schaal-engelen voortkomen, de zogeheten 'sarhemmen', om het oordeel vanuit de schalen uit te gieten. Dit vindt zijn hoogtepunt in het oordeel over het Grote Babylon, de hoer, oftewel de Pinksterkerk die het tweede beest berijdt. De zesde schaal openbaart de drie kikvorsen die uit de beesten voortkomen, geesten van duivelen die tekenen doen en onrein zijn. De eerste kikvors is de Pinksterkerk zelf, de tweede is de Welvaartskerk en de derde de Toronto-kerk. De Luitenant heeft openbaringskennis over dezen. De naam van de eerste kikvors is Tanya, de tweede Beuse en de derde Tapas. Tapas is de zon, de ruiter van de draak. We zien dat het Grote Babylon, de Pinksterkerk, in de zee wordt geworpen, de Reformatorische Kerk. Die twee geesten vliegen elkaar als het ware in de haren. In Openbaring 19 :17 wordt ons iemand beloofd die op de zon zal staan, en een maaltijd zal uitroepen. Ook zien we in Openbaring 19 de opkomst van de paarden des Heeren. De Luitenant zal zich verheugen in wat hij allemaal ziet. Hij zal zich uitstrekken naar de wonderen van de hemel.

In Openbaring 13 lezen we over de vrouw die aan de draak ontkomt, en dan een stroom uit zijn mond laat komen om de vrouw mee te sleuren. We zien hier dat de aarde de vrouw te hulp komt, en haar mond opent om de vrouw te beschermen tegen de stroom. De draak blijft staan op het zand van de zee, het strand, die de aarde en de zee verbindt. Daarvoor lazten we ook al dat de draak de vrouw vervolgde, en toen kwam de woestijn haar te hulp, en twee grote vleugels die haar daar naartoe brachten. De twee grote vleugels om aan de draak, de Roomse Kerk, te ontkomen zijn de Profetische en de Apostolische Kerk. De woestijn is de Richterlijke Kerk, en de aarde die haar hielp, Gods aarde, is de Patriarchische Kerk. Uiteindelijk komt de vrouw dan aan bij de glazen zee met vuur vermengd. Dit is Gods Zee, de Luitenant.

De Luitenant is aangesteld om het oordeel over de Reformatorische Wereldkerk te brengen, de zee. Hierin wordt hij speciaal bijgestaan door twee schaal-engelen, namelijk de tweede die zijn schaal in de zee uitgiet zodat deze in bloed van een dode verandert, en waarop alle levende wezens in de zee sterven. De vijfde giet zijn schaal uit over de troon van het beest, zodat zijn rijk verduisterd, en zij op hun tong kauwen van de pijn, zodat zij God lasteren

vanwege hun pijnen en gezwellen. De naam van de tweede sarhem is Asmadat, en de naam van de vijfde sarhem is Hadachael. Zij staan de Luitenant op een speciale manier bij.

Nadat de vrouw door de aarde van God is geholpen, de Patriarchische Kerk, vlucht zij tot de Berg Sion, waar ze het zegel van God ontvangt, de Heilige Besnijdenis. De Berg van God is een beeld van de Hermitatische Kerk. Hier ontmoet de vrouw het Lam en de 144.000. We zijn nu inmiddels bij hoofdstuk 14 van Openbaring. Dan zien we een engel vliegen in het midden des hemels met het Eeuwig Evangelie. De engel verkondigt dit aan hen van de vleselijke aarde, de Evangelische Wereldkerk, maar ook aan hen van Gods aarde, hen die tot de Patriarchische Kerk zijn gekomen. Dan lezen we verder dat er een sikkel tot de aarde wordt geworpen om te oogsten. Weer zien we dan het brandende ijs ten tonele verschijnen, de Luitenant. In Openbaring 20 zien we dan hoe er boeken worden geopend, en dat de zee zo haar doden moest opgeven.

De Luitenant heeft de macht te redden uit zee, en veiligheid te brengen. Ook heeft hij de macht te leiden door de zee, de zee te sluiten en de zee te splitsen. De Luitenant is de Zee van God, het Brandende Ijs, en het lied van Mozes. Het lied van Mozes staat in Exodus 15. De Luitenant weet dat de zee de plaats is van Gods Oordeel. Daarom zal hij nooit lichtzinnig met de zee omgaan. Als de zee er niet zou zijn dan zou de Pinkster Wereldkerk, het Grote Babylon, nooit geoordeeld kunnen worden. Daarom is de Luitenant zuinig op de zee.

De Luitenant heeft de macht uit te leiden tot aan de voet van het Beloofde Land, het paradijs. De Luitenant heeft de macht zicht te bieden op de boom des levens in het midden van de hof, en op het water des levens. De Luitenant draagt de vruchten en gaven des levens om een rots te zijn in het Vrederijk.

Door het brandende ijs verandert de vrouw in een heilige stad, in kostbaar gesteente, door de Luitenant, als door een vulkaan.

2e graad - Officier

Pilaar van Gele Skeletten : Welkom.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Vavu

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Aduro Abdelle Abdee Asomin Abdura Vatuur Vastuur Vastura Asdura

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Obran Damiman Asmel Avan

Pilaar van Gele Skeletten : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Usdo Kamdo Kapane Kaftiro Endepts Ifter Isister Irstes Irstus, Irstuster Oplanus Benjamin Berazelle Okuuster Okoester Opdimus Banaut Bajikus Basester, Selster, Devinaut Patrajin Kasaster, Kanaster, Asprajin Kadelf, Esester, Epsglamin, Efter, Buzulksi, Buzulski, Bronotte, Gablin, Apdiro, Eskelsenaut, Eskelsezout, Abgaren, Bronolleke, Brodoes, Bruduus, Opster, Epsger, Epsgahin, Branelf, Brahelf, Brabgiren, Brabgoenen, Uspuulk, Opdregen, Opdrigelk, Opdrasguren, Opdranauk, Aptagahin, Apdagazenel, Implus, Opplus, Apsgiren, Apspraguulk, Opkeren, Optazer, Optezer, Teersgamelk, Meersgin, Ginter, Giers, Brulk, Breurk, Emmelk, Emepster, Emelpa, Emelga, Emelgader, Emeldergier, Emelderginde, Oprozuulk, Oprogader, Oproguur, Oppronkhorst, Oppronkkoor, Opronkdaren, Opronkganel, Grimel, Gripier, Gripodel, Gripons, Griposter, Gripaduul, Grippons, Gripoposter, Gripostadezer, Stadezeres, Stadonkes, Stadonkus, Groer, Groep, Ponaut, Ponaus, Aprazer, Gehenkstra, Hapbuul, Happrozer, Proosga, Proosgamer, Proosguunder, Guundertoe, Toerette, Tuuroster, Rostga, Roster, Kosdohul, Kosdohulle, Klapsgier, Klapsgader, Klapsgadin, Klapsgonder, Klapsgonderen

Pilaar van gele Skeletten overhandigt de graad van officier aan de initiaat.

De tweede graad zal de initiaat de autoriteit schenken om het tweede beest te doorsteken. Het tweede beest komt uit de aarde, uit de afgrond, en vaart ten verderve. Het is het beeld van de Evangelische Wereldkerk, het Grote Assur, waarop de hoer, het Grote Babylon, rijdt. De tweede graad doorsteekt het tweede beest door een langere speer met weerhaken. De aarde beeldt ook de Patriarchische Kerk uit, die de vrouw te hulp kwam door de stroom uit de bek van de draak, het eerste beest, in te slikken. Maar het eerste beest bracht toen het tweede beest voort, de Evangelische aarde. Wij zagen dat de Reformatorische Kerk, de Evangelische Kerk voortbracht. De Patriarchische Kerk vindt zijn wortels in de drie patriarchen, Abraham, Isaac en Jakob, het dal der dorre doodsbenederen. De Officier brengt de valse aarde de doodsteek toe. De Officier is de witte wolk in Openbaring 14 die zijn sikkel tot de aarde zendt om te oogsten. De draak, het eerste beest en het tweede beest zijn drie valse patriarchen waar de drie onreine kikvorsen uit voortkwamen. De ware aarde is de Patriarchische Kerk die leidt tot de berg van God, de Hermitatische Kerk. Hier worden de verzegelden door de witte wolk opgenomen. Als de Officier het tweede beest heeft aangesproken en verbroken, dan zal hij het tweede beest berijden, om het zo te leiden tot de afgrond. De eigennaam van het tweede beest is Jom.

3e graad - Zeeman

Pilaar van Skeletten : Welkom.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Skeletten : Luister goed, en verzamel wijsheid bij deze woorden.

Pilaar van Rode Skeletten : Piranaha, Bara Pasanga Patang, Para Pasanga Pasha, Pasda, Pasada, Manada, Marang, Manago, Padang, Papoero.

Pillar of Blauwe Skeletten : Wat is het wachtwoord ?

Initiate : Het wachtwoord is Penou.

Pilaar van Zwarte Skeletten : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Het tweede wachtwoord is Grijs Moeder.

Pilaar van Grijs Skeletten : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Het derde wachtwoord is Inou Dekun Patrou Foer Fur Fu Fekke Patin Penau Patroe Patru U Vuuk Vutoen Vutun Vuurk Vurik.

Pilaar of Grijs Skeletten : Worstel met de honden van de gevestigde orde om te zien of je waardig bent.

Initiaat : Heb genade. Ik ben jong.

Pilaar van Grijs Skeletten : Er is veel onbekende hulp.

Pilaar van Grijs Skeletten overhandigt de graad van Zeeman aan de initiaat.

De Zeeman heeft de macht om de hoer die het tweede beest berijdt te doorsteken. De naam van de hoer is Tanya, het Grote Babylon. Ook de Zeeman heeft hiertoe een speer met weerhaken, maar deze is langer en groter dan de anderen. Door deze daad zet de Zeeman een voet op de aarde en een voet op de zee, en is zo de heerser over het eerste en het tweede beest. De Zeeman is daarom de engel uit Openbaring 10. Door het eerste en tweede beest te domineren opent hij het profetische Woord van God, het geopende boekje.

4e graad - Zeiler

Pilaar van Blauwe Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Grijs Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u

Pilaar van Grijs Doodskoppen overhandigt de graad van Zeiler aan de initiaat.

De Zeiler heeft de macht de zon te doorsteken, de ruit van de draak.

5e graad - Ruit

Pilaar van Gele Doodskoppen : Welkom

Initiaat : Dank u.

Pilaar van de Rivieren van Bloed : Welkom

Initiaat : Dank u.

Pilaar van de Rivieren van Bloed overhandigen de graad van Ruiter aan de initiaat.

De Ruiter heeft de macht om alles in bloed te veranderen. Dit komt omdat hij de macht heeft over de persbak. Hij is de engel van het laatste deel van Openbaring 14. Hij brengt de paarden met zich mee die we verder in het boek Openbaring tegenkomen.

6e graad - Portier

Pilaar van Zwarte Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Witte Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Vier Zwarte Doodskoppen en Vier Rode Doodskoppen schenken de graad van Portier aan de initiaat.

De Portier heeft de macht de draak te doorsteken. De speer waarmee de Portier dit doet heeft meer weerhaken dan ooit, en is versierd met doodskoppen. Daarna zal de Eufraat opdrogen die de wereldkerken verbond. Dit zal gebeuren door de zesde schaal-engel die nauw met de Portier samenwerkt. De naam van deze engel is Manoach. De draak is het grote Hethitische rijk, de Roomse wereldkerk. Doordat de draak doorstoken is, en de Eufraat opgedroogd, valt de gouden beker, de Toronto Kerk, uit de hand van de hoer.

7e graad - Bewaker

Pilaar van Rode Doodskoppen : Welkom initiaat

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Kabbernal

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Mozes

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Ridders van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het vierde wachtwoord ?

Initiaat : Slangen van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen : Wat is het vijfde wachtwoord ?

Initiaat : Vlaggen van de Synagoge

Pilaar van Rode Doodskoppen overhandigt de graad van Bewaker aan de initiaat.

De Bewaker staat op de zon om een maaltijd uit te roepen, als de engel in het laatste deel van Openbaring 19. Hij wordt krachtig bijgestaan door de vierde schaal-engel die zijn schaal over de zon uitgiet waardoor de mensen verzengd worden met grote hitte en God lasteren, terwijl zij zich niet bekeren. Deze engel heet Manachael.

8e graad - Kolonel

Pilaar van Doodskoppen : Welkom initiaat, ridder van God's pad.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Het wachtwoord is zwaardvechter.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Het tweede wachtwoord is speervechter.

Pilaar van Doodskoppen : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Het derde wachtwoord is mesvechter.

Pilaar van Doodskoppen : Je hebt goed geantwoord.

Pilaar van Doodskoppen overhandigt de graad van Kolonel aan de initiaat.

De Kolonel heeft de macht de draak te binden en in de afgrond te werpen. De Kolonel heeft de macht patriarchen, kerk-koningen, aan te stellen die zullen regeren met Christus. Als de draak is gebonden is het afgelopen met de gevestigde orde, en wordt er geestelijk, profetisch gevestigd tot een heilige vleeswording. Dit is het begin van het Vrederijk.

9e graad - Generaal

Drie Skeletten : Welkom initiaat, ridder van God's Pad. Waar ben je naar op weg ?

Initiaat : Naar het huis der huizen.

Eerste Skelet : Wat is het eerste wachtwoord ?

Initiaat : Romarei

Tweede Skelet : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Rumah

Derde Skelet overhandigt de graad van generaal aan de initiaat.

De Generaal is de vernietiger van de draak, na het Vrederijk.

10e graad - Commandant

Drie Doodskoppen : Kom dichterbij, ridder

Initiaat : Hier ben ik.

Drie Doodskoppen : Zag je het licht ?

Initiaat : Wat voor licht ?

Drie Doodskoppen : Het licht dat er een uur geleden was, en weer wegging. Je moet het vinden en dan volgen.

Drie Doodskoppen kronen de initiaat en schenken hem de graad van Commandant.

De Commandant heeft de macht de draak dronken te maken en te leiden tot de eeuwige slaap. Ook heeft de Commandant de macht de tweede kikvors, Beuse, te doorboren. Hiertoe heeft hij het zwaard met de weerhaken. Ook doorsteekt hij de kop van Beuse met een speer. De Commandant heeft de macht de engelen te laten bazuinen. De vierde bazuin-engel doorsteekt de zon. Zijn naam is Mosael. De algemene naam voor bazuin-engelen is de karsuiken.

11e graad - Sergeant

De initiaat is omhuld door tien pilaren. Achter de pilaren staat een kandelaar.

Pilaar van Wijsheid : Wat is wijsheid ?

Initiaat : Dwaas te zijn.

Pilaar van Wijsheid : Je hebt goed geantwoord.

Pilaar van Kennis : Wat is kennis ?

Initiaat : Te weten dat je niets weet.

Pilaar van Dwazen : Wie is de grootste dwaas ?

Initiaat : Degene die denkt dat hij iets weet.

Pilaar van Dwazen : Is kennis dan onmogelijk ?

Initiaat : Kennis is een bedrieger, en Wijsheid een valstrik. Alleen de dwaas kan ontsnappen.

Pilaar van Dwazen kroont de initiaat en schenkt hem de graad van Sergeant.

De Sergeant berijdt de draak om hem tot de vergetelheid te brengen, tot de witte troon. Hier wordt de draak geoordeeld. Ook worden hier al zijn ruiters geoordeeld. De Sergeant opent het zesde zegel, waarop de zon zwart wordt als een haren zak, en de maan van bloed wordt, terwijl de sterren op de aarde vallen, en de hemel terugwijkt.

12e graad - Majoor

De initiaat is omhuld door tien pilaren. Achter de pilaren staat een altaar. Op het altaar liggen bloemen en stukken vlees.

Pilaar van Bloed en Slijm : Kroon die man die dichterbij komt.

Pilaar van Bloed en Zweet : Hij draagt kostbare tranen. Verkoop ons je tranen voor wat bloed..

Initiaat : Ik ben een nederige ridder op weg naar Jeruzalem.

Pilaar van Slangen en Slijm : Verkoop ons je lasten voor wat zweet.

Initiaat : Zweet en bloed heb ik niet nodig. Ik heb wijn nodig om dronken te worden, want de zon plaagt me. En ik heb melk nodig voor wat geluk. Ik ben een wanhopige man zonder hoop.

Pilaar van Slangen en Zweet : Geef hem wat geketende vrouwen die doen wat hij zegt. Deze man heeft hulp nodig.

Initiaat : Nee, ik heb geen vrouwen nodig, want ik ben celibatair.

Pilaar van Vrouwen en Zweet : Elke man heeft vrouwen nodig. Houd jezelf niet voor de gek.

Initiaat : Ben je soms doof ? Ik heb geen vrouwen nodig. Al wat ik nodig heb is wijn en melk.

Pilaar van Melk en Bloed : Alles wat we hem geven is wat graan. Laten we kijken of hij daar wijn en melk van kan maken.

Initiaat brengt het graan naar het altaar, terwijl melk en wijn begint te stromen.

Pilaar van Bloed en Wijn overhandigt de graad van Majoor aan de initiaat.

De Majoor heeft de macht om de hoer te ontdoen van haar sieraden. Ook heeft hij de macht haar dronken te maken en te leiden tot de eeuwige slaap. Hij berijdt de eerste kikvors, Tanya, oftewel de hoer, het Grote Babylon genaamd de Pinkster wereldkerk. Hij opent het zevende zegel, de halfuur durende stilte, de eeuwige slaap die tot vergetelheid leidt. De Majoor brengt de hoer voor de grote witte troon waar zij geoordeeld zal worden. We lezen in Openbaring 19 dat het eerste en tweede beest in de poel des vuurs belanden. In Openbaring 20 zien we de draak in de poel des vuurs belanden, en daarna de dood en het dodenrijk, terwijl de poel des vuurs zelf de tweede dood is. De dood is de hoer, de Pinksterkerk, het dodenrijk is de Welvaartskerk en de tweede dood is de Toronto-kerk, de treurige betekenis van de drie kikvorsen.

13e graad - Smid

Rode Gele Pilaar : Alle slangen komen uit deze plaats.

Initiaat : Welke slangen ?

Rode Gele Pilaar : De slangen van Maria

Initiaat : Waar is Maria ?

Rode Gele Pilaar : Ze wacht op jou in het Nieuwe Jeruzalem.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Rode Gele Pilaar : Als je me genoeg bloed betaalt dan krijg je wat slangen die je daar zullen brengen.

Initiaat : Ik heb alleen bloed voor één slang.

Rode Gele Pilaar overhandigt de slang aan de initiaat.

Initiaat : Als ik meer bloed heb zal ik bij je terugkomen.

Rode Gele Pilaar overhandigt de graad van Smid aan de initiaat.

De Smid heeft de macht het ijzeren beest, het Romeinse Rijk te doorsteken. Hij heeft hiervoor een speer met één weerhaak, en nog een speer met vele weerhaken. Ook heeft hij de macht de draak te bewonen. De verwoeste draak is zijn wapenrusting. De naam van de draak is Ingridtel.

14e graad - Jager

Pilaar van Rode en Witte Veren : Kom dichterbij, ridder.

Initiaat : Hier ben ik.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Wil je vliegen ? Hoe wil je vliegen ?

Initiaat : Door de diepste put te bereiken om zijn veer te vinden.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Maar met één veer kun je niet vliegen.

Initiaat : Ik vlieg door Verstand.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Verstand is zo gecontroleerd, zo opgesloten.

Initiaat : Door de veer breekt het vrij.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Waarom kijk je niet om te zien hoe Verstand ten gronde gaat door mij aan te raken, zodat je voor eeuwig zult vliegen ?

Initiaat : Ik vlieg door de paradox.

Pilaar van Rode en Witte Veren : Je hebt juist geantwoord.

Pilaar van Rode en Witte Veren overhandigt de graad van Jager aan de initiaat.

De Jager heeft de macht de panter met de vier vleugels en de vier koppen, het Griekse Rijk te doorsteken. Ook heeft hij de macht het eerste beest te bewonen. Het verwoeste eerste beest is zijn wapenrusting.

15e graad - Warrior

Ridders van het Rode Brood : Welkom initiaat, jij bent onze verbroederde.

Initiaat : Dank u.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Wraak voor Wraak

Ridders van het Rode Brood : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Geen verzoening voor geen verzoening.

Ridders van het Rode Brood : Waarom is er geen verzoening ?

Initiaat : Verzoening is degene die alles verwijdert van groei.

Ridders van het Rode Brood : Heeft God ons niet geroepen om verzoenend te zijn ?

Initiaat : God heeft ons geroepen om portiers te zijn.

Ridders van het Rode Brood : Waar heeft God ons nog meer voor geroepen ?

Initiaat : Om bewakers te zijn.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het derde wachtwoord ?

Initiaat : Worstel met God.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het vierde wachtwoord ?

Initiaat : Het vierde wachtwoord is Liefde.

Ridders van het Rode Brood : Wat is het vijfde wachtwoord ?

Initiaat : Het brood te breken en te eten.

Ridders van het Rode Brood overhandigen de graad van Warrior aan de initiaat.

De Warrior heeft de macht de beer met de drie ribben in zijn muil die veel vlees eet te doorsteken. Dit is het Perzische Rijk. Ook heeft hij de macht de draak te eten.

16e graad - Chief

Pilaar van Licht en Water : Welkom initiaat. Strek uw handen uit om het gouden kruis te ontvangen, het brandende zwaard en de pilaar van dood. Ga dan dieper naar binnen. Worstel met god en de geesten. Het zal de ketenen van de gevestigde orde breken.

Initiaat : Hoe diep moet ik gaan om de wateren te bereiken.

Pilaar van Licht en Water : Ga gewoon dieper en dieper. Ridders zullen je omhullen in de donkerste uren.

Ridders van Marion : Voel je onze handen die zich naar je uitstrekken, je bent niet alleen.

Marion overhandigt de graad van Chief aan de initiaat.

De Chief heeft de macht de griffioen te doorsteken, het Babylonische Rijk. Ook heeft hij de macht het eerste beest te eten.

17e graad - Eucharist

De Engel Sarsia : Kom dichterbij, initiaat. Ik heb een open boek hier. Ik heb de zegelen en sluiers ervan verbroken.

Initiaat : Wat is de naam van het boek ?

De Engel Sarsia : Het is het Eeuwig Evangelie.

Initiaat : Kunt u het voor mij lezen, en de sieraden ervan laten zien ?

De Engel Sarsia : Dat gebeurt door een jacht, de jacht van je leven.

Initiaat : Waar zal het me leiden ?

De Angel Sarsia : Terug naar de wildernis waar de wijze woorden zijn.

De Pilaar van Stilte en Spraak : Ik ben de echo, de echo van je hart. Volg mij, binnen, naar de plaatsen waar alles afgezonderd was. Er is een eucharistisch sieraad diep binnenin.

De Engel Sarsia overhandigt de graad van Eucharist aan de initiaat.

De Eucharist heeft de macht het tweede beest te eten. Ook heeft hij de macht de verwoeste hoer van Babylon te bewonen, wat zijn wapenrusting is. Ook heeft hij de macht het eerste Assyrische aardrijk te doorsteken.

18e graad - Hierophant

Pilaar van Bloed : Prachtige man, kom dichterbij. Drink deze woorden die je niet begrijpt in, want in het innemen is alle overwinning en inzicht.

Initiaat : Dat is wijs.

Pilaar van Vlees : Prachtige man, kom dichterbij. Eet van deze woorden die je niet begrijpt, want in het innemen van alle dingen wachten sierlijke parels, de diamanten en de wapenen om een nieuwe wereld te openen. Het zal allemaal in één dag gebeuren : De dag van Eminius.

Eminius overhandigt de graad van Hierophant aan de initiaat.

De Hierophant heeft de macht het tweede beest te bewonen, tot zijn wapenrusting te maken, en van het ijzeren beest te eten.

19e graad - Hierodule

Bloemenveld : Zie je het schrift op de muren ? Kom binnen, er is een deur die je leidt tot de grot, waar de Bruine Pilaar uitgestrekt staat. Dus rijds met ons op en groei inwaarts. Laat de inwaartse wereld niet sterven. We wachten op je met Liefde.

Initiaat : Ik ben ook in Liefde tot u.

Bloemenveld overhandigt de graad van Hierodule aan de initiaat.

De Hierodule heeft de macht de Griekse panter te eten. Ook heeft de Hierodule de macht het ijzeren beest te bewonen en tot zijn wapenrusting te maken.

20e graad - Huursoldaat

Negen Spen : Als je maar wat glimpen van de hemel kon opvangen, maar je bent blind, zo blind. Maar wanneer je op ons rijdt, dan zullen we je het laten zien, en je leiden door de nacht en het licht. Heb geen vrees.

Initiaat : Als ik op jullie en de wind rijd, waar komen we dan uit ?

Negen Spen : We willen je thuisbrengen.

Initiaat : Waar is mijn woning ?

Negen Spen : In je hart. En je kan daar alleen komen als je ons je hart laat doorsteken.

Negen Spen overhandigen de graad van Huursoldaat aan de initiaat.

De Huursoldaat heeft de macht de Perzische beer te eten en de Griekse panter te bewonen om die tot zijn wapenrusting te maken. Ook heeft hij de macht de verwoeste hoer te eten, en het eerste Hethitische Rijk te doorsteken met een speer vol weerhaken. Hij heeft de macht alle vier beesten uit Daniel te berijden, om hen te drijven tot de witte troon, tot de vergetelheid.

21e graad - Huurwerker

Stad van Boosheid : Hongerig naar Liefde ben je. Het maakt je vurig. De paradox leidt je, de paradox breekt je. Je bent zo opgescheurd, wetende dat het je zal genezen, de indruk van ware Liefde.

Initiaat : Vanuit de hemel wordt Liefde over me uitgestort. Dit weet ik.

Stad van Boosheid overhandigt de graad van Huurwerker aan de initiaat.

De Huurwerker heeft de macht de Baylonische griffioen te eten en de Perzische beer te bewonen om die tot zijn wapenrusting te maken. Ook heeft hij de macht de tweede kikkors te eten.

22e graad - Huuraanvoerder

Bloem van Liefde : Alleen liefde zal je wassen. Alleen liefde zal je heilig maken. Oh, priester, ga het Nieuwe Jeruzalem binnen.

Initiaat : Ik zie en voel het Nieuwe Jeruzalem niet.

Bloem van Liefde : In de tranen is de wassing, en in de tranen is het zicht. De tranen zijn het gevoel.

Bloem van Liefde overhandigt de graad van Huuraanvoerder aan de initiaat.

De Huuraanvoerder heeft de autoriteit over het Zuidelijke Stammenrijk, Juda.

23e graad - Bevelhebber van Timmermannen

Vlag van de Timmerman : Ik zal je bedekken. Ik zal je wassen. Was me in jouw bloed.

Initiaat : Ik heb genoeg bloed om je te wassen. Wat zal je doen met mijn wonden ?

Vlag van de Timmerman : Ik zal je wonden wegnemen.

Initiaat : Hoe neem je mijn wonden weg ?

Vlag van de Timmerman : Door de liederen van ritueel komende vanuit de diepte. Ritueel is misleiding, maar wanneer je erover mediteert zal het je wonden wegnemen.

Vlag van de Timmerman overhandigt de graad van Bevelhebber van Timmermannen aan de initiaat.

De Bevelhebber van Timmermannen heeft autoriteit over het Noordelijke Stammenrijk, Israel.

24e graad - Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen

Vier Speren : Welkom timmerman, pelgrim op de wegen van bloed. Met onze hulp steek je de rivieren van bloed over. Wij doorsteken deuren en muren op je weg, en we leiden je altijd uit. Wij zijn jouw vrienden op de tocht van leven.

Initiaat : Ik ben in donkerheid. Mijn ziel roept het uit naar God.

Vier Speren : Hij heeft het gehoord. Door God zijn wij gezonden. Wij zullen je uitleiden.

Vier Speren overhandigen de graad van Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen aan de initiaat.

De Eucharistisch Bevelhebber van Timmermannen voert de autoriteit over het hele volk van God, de twaalf stammen.

25e graad - Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van Vlees en Bloed : Er is niets te winnen hier, alleen te verliezen.

Initiaat : Ik moet alles verliezen, als pelgrim die niets mag bezitten.

Pilaar van Vlees en Bloed : Welkom hermiet. Je hebt juist geantwoord. De paal en haar steken zullen je rijk maken.

Pilaar van Vlees en Bloed overhandigt de graad van Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

De Opperbevelhebber van de Hermitati van Timmermannen voert autoriteit over het Simsonische Rijk.

26e graad - Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van de Paarse Paal : Wie bent u ? Kom dichterbij.

Initiaat : Ik ben simpel en nederig, op weg naar de hemelen.

Pilaar van de Paarse Paal : De bokken van de donkerheid zul je offeren, zodat je verder kunt gaan.

Initiaat : Hoeveel zijn er van hen ? Ik ben een jager. Ik versla iedere vijand van God, maar dat is alleen mystiek en cryptisch.

Pilaar van de Paarse Paal : Vertel me wat je hebt geleerd.

Initiaat : Ik spreek niet, want ik ben een hermiet, een pelgrim en een asceet. Ik wijdde mij toe aan armoe en stilte.

Pilaar van de Rode Paal : Vierhonderd bokken van de donkerheid zal hij offeren om verder te gaan.

Initiaat : Wat een raadsel is dit. Ik moet mijn vlees afleggen, dat is een heel gevil.

Pilaar van de Donkere Roze Paal : Ja, een heel gevil. Laat hem niet ontsnappen.

Pilaar van Strikken : Laat vreemde vliegen hem steken.

Pilaar van Bokken en Offering : Hij offerde vierhonderd bokken van zijn eigen vlees. Laat hem binnen komen.

Initiaat : Ik heb mezelf gewassen in het bloed van mijn bokken, en u hebt van hun bloed gedronken. Laat me binnen.

Engelen van de Paal : Ja, laat hem binnen.

Engelen van de Paal schenken hem de graad van Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen.

De Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Aser. Ook voert hij de autoriteit over het Rijk van Barabas, de Joodse verzetsstrijder die door de Romeinen afschuwelijk was gemarteld. Het lijden van Barabas weerspiegelt de overwinning over het Romeinse Rijk.

27e graad - Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen

Pilaar van Paal en Slangen : Welkom reiziger, u hebt het land van het goede bereikt.

Initiaat : Wat is het goede ?

Pilaar van Paal en Dood : Alles te gebruiken als een symbool, zonder ook maar iets letterlijk te nemen, en bovenal niets persoonlijk te nemen.

Pilaar van Paal en Licht : Kom dichterbij reiziger, u bent een dappere ridder.

Initiaat : Ik ben niet dapper. Ik ben vol van angst. Ik vrees de hemel en God. Ik vrees de paradox en de mysterieën die daarbij horen.

Pilaar van Paal en Vuur : Kom dichterbij het cryptische. Het is niet wat je denkt. Je zal een beschermer zijn van al deze geheimen.

Pilaar van de Hemel : U bent dichtbij de hemel, pelgrim.

Initiaat : Hoe kom ik bij de hemel ?

Pilaar van de Hemel : Door uw naaste lief te hebben als uzelf, door gebed en door meditatie, maar bovenal door God lief te hebben als het verterende vuur.

Initiaat : Wie is mijn naaste ?

Pilaar van de Hemel : Degenen die het dichtste bij je hart zijn.

Initiaat : Wie zijn degenen die het dichtste bij mijn hart zijn ?

Pilaar van de Hemel : Zij zijn de ridders die vechten voor liefde, het verterende vuur.

Initiaat : Wat moeten we verteren ?

Pilaar van de Hemel : Alles. Het is de Eucharistische Hermitati. De Alcommune.

Initiaat : Hoe doe ik dat ?

Pilaar van de Hemel : Het gebeurt alleen in de put van vergetelheid.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Pilaar van de Hemel : De Trappen van de Hemel zullen je daar brengen.

Trappen van de Hemel : Kom met me mee. We zullen naar de Pilaar van Oorlog en Vrede gaan, want daarachter is de put van vergetelheid.

Pilaar van Oorlog en Vrede : Warrior, ik bewapen je, met de sieraden van vrede. Volg de sieraden naar je hart, naar de put van vergetelheid.

Put van Vergetelheid : Engelen rijzen op van hier.

Engel van de Alcommune : Je hebt de Hemel bereikt. Deze plaats zul je nooit verlaten. Je zal altijd oprijzen en neerdalen vanuit hier. Je bent een engel geworden, een engel zoet als honing.

Engel van de Hemel : Welkom in de Hemel.

De Engel Torio overhandigt de graad van Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

De Opper-Inquisiteur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Naftali.

28e graad - Soevereine Prins van de Hermitati van Timmermannen

Ridder van Melissa : Welkom reiziger, ge-eerde ridder, groot man van God, schone man van Eeden.

Initiaat : Ik ben verduisterd, er is geen heerlijkheid in mij, alleen ellendigheid.

Ridder van Melissa : Melissa's Genade rust over je. Kom dichterbij.

Pilaar van Goed en Kwaad : Er is een verandering op je gezicht. Melissa komt dichterbij je.

Melissa : Welkom in mijn plaats van zwakheid en kracht.

Pilaar van Slangen en Bloed : Kom dichterbij, er is wijn op je gezicht, er zijn vreemde heerlijkheden. We dopen je vlaggen in bloed zoals onze vlaggen.

Initiaat : Met welk doel doen jullie deze dingen ?

Pilaar van Zwakheid en Sterkte : Kom dichterbij, want in de Paradox zul je al deze dingen begrijpen. Zoveel pilaren van paradox hebben je omhuld, en je zwemt in de meren van bloed. Er is leven in het bloed, en kennis met wijsheid. Er is vergetelheid in het bloed, en de herinnering.

Initiaat : Ik kan niets herinneren. Ik slaap bijna.

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Kom dichterbij, zwem naar me toe, want de slangen komen voort van deze plaats. Ik heb je gezien met Maria.

Initiaat : Wanneer en waar ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Het was in mijn dromen.

Initiaat : Alstublieft, wijd me in. Ik ben een nederig soldaat, vechtende voor het goede, ja, het beste van het leven, voor elk inzicht.

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Dan moet je de prijs betalen.

Initiaat : Wat is de prijs ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : De drie draken van de zeeën van de Hel bevechten.

Initiaat : Hoe kom ik daar ?

Pilaar van Vergetelheid en Geheugen : Melissa zal je daar brengen, en zal je bewapenen als een ridder. Blijf met haar voor drie dagen en drie dromen. Dat zal je wijs maken.

Trappen van de Hel : Kom boven met mij en Melissa.

Initiaat : Zo zal het zijn.

Melissa kust de initiaat op zijn voorhoofd, kroont hem, en geeft hem de graad van de Sovereine Prins van de Hermitati van Timmermannen.

De Sovereine Prins van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Ruben.

29e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Pilaar van Bloed en Licht : Welkom reiziger, kom dichterbij en warm jezelf hier, want buiten is het koud en donker.

Initiaat : Maar ik ben op zoek naar donkerheid, want zonder dat is er geen licht.

Pilaar van Bloed en Licht : Alles wat je nodig hebt voor licht is bloed. Ben je een warrior ?

Initiaat : Ik ben een verloren en verslagen warrior. Alles wat ik heb is een paal, angels, kruizen en armoe.

Pilaar van Bloed en Licht : Vrees je me ?

Initiaat : Ik vrees alles. Ik heb geen enkele kracht meer over.

Pilaar van Bloed en Licht : Zwakheid is alles wat je nodig hebt. Ik doe de rest.

Initiaat : De rest ?

Pilaar van Bloed en Licht : Je bloed geeft je toegang tot het bloed van de vijand.

Sectie 2.

Ridder van de Eucharistie : Welkom reiziger.

Initiaat : Ik kom van ver.

Pilaar van Bloed en Vuur : Je komt van diepe donkerheid zie ik.

Ridder van het Witte Brood : Er is genoeg hier voor je ziel.

Initiaat : Ik ben niet gekomen om te eten.

Ridder van het Witte Brood : Drink dan met ons.

Initiaat : Wat drinken we ?

Ridder van het Witte Brood : We drinken van de melk der timmerlieden.

Initiaat : Van wie is de melk ?

Ridder van het Witte Brood : Het is melk van Maria en van de engelen.

Initiaat : Waar kan ik mijn wapenrusting neerleggen. Het is zwaar.

Ridder van het Witte Brood : Hier, ik zal je de zware staf geven in plaats. Geef me je wapenrusting.

Initiaat : Ik ben moe. Is er een plaats voor mij om te rusten ?

Ridder van het Witte Brood : Kom met mij naar de pilaar van bloed en dood.

Pilaar van Bloed en Dood : Er is alleen rust tussen de slangen van Maria.

Ridder van de Hemelse Zeeën : Ze zijn hier overal. Welkom in mijn schip over deze zeeën.

Initiaat : Ik heb de drie draken van de zeeën van de Hel bevochten.

Ridder van de Hemelse Zeeën schenkt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen.

De Soevereine Opper-Inspecteur-Gouverneur van de Hermitati van Timmermannen voert de autoriteit over de stam Levi.

30e graad - Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Ekkresseense Ridder : Welkom reiziger, zoon van een ridder. Kom dichterbij

Initiaat : Ik heb een lange, vermoeiende reis achter de rug.

Ekkresseense Ridder : Waar is je zwaard ?

Initiaat : Ik ben het kwijtgeraakt op weg.

Ekkresseense Ridder : Ben je het in een gevecht verloren ?

Initiaat : Ik kan er niet over praten.

Ekkresseense Ridder : Je kan ons vertrouwen. Het is veilig hier.

Ekkresseense Ridder overhandigt rood slijmerig hart aan de initiaat.

Initiaat : Dank u, nu can ik ademen. Hoe kan ik herstellen ?

Ekkresseense Ridder overhandigt medicijn aan de initiaat.

Initiaat : Ik ben zo verloren. Alstublieft help me.

Ekkresseense Ridder : Maar nu hebben we je gevonden. Volg me.

Sectie 2.

Zwarte Vlam : Hier is je kruis het is je zwaard. Hier is je paal, het is je speer. Oh, de wapenrusting is rondom je, je bent alreeds in de hemel, mijn lieveling.

Initiaat : Je hebt mijn ogen geopend, oh zwarte vlam, vlam van vurigheid.

Pilaar van Dun IJs : Doe je ogen dicht, het ijs is dun, omhels me, ik zal je leiden naar de put van armoe, oh arme ridder van het kruis.

Initiaat : Het is zwart voor mijn ogen, en je lichten lijken duister, ben je iemand in vermomming.

Pilaar van Dun IJs : Ik ben de Opper-Timmerman, ik ben het Licht van Alles.

Pilaar van Pijn en Lust : Kom dichterbij,

Pilaar van de Leeuw : Kom dichterbij.

Initiaat : Het was zwart voor mijn ogen, maar nu zie ik wat lichten.

Put van Armoede : Spring in mij, voordat het te laat is. Twijfel niet. Er zijn geen tweede kansen. Dit is mijn raadsel voor vandaag.

Initiaat : Ik baad in de put van armoede. Ik verdrink bijna met zoveel sieraden rondom me.

Pilaar van Leven en Dood : Als je me aanraakt, red ik je voor eeuwig.

Pilaar van Hemel en Hel : Als je me aanraakt, red ik je voor eeuwig.

Initiaat : Maar wie moet ik dan aanraken ? Allebei, of moet ik kiezen.

Pilaar van Hemel en Hel : Dat is allemaal aan jou.

Initiaat : Ik ben zo verloren in dit land.

Pilaar van Hemel en Hel : Het is allemaal maar een raadsel om je inzicht te geven.

Initiaat : Maar ik begrijp geen ding.

Pilaar van Hemel en Hel : Hoor je de geluiden in de verte ?

Pilaar van Hemel en Hel schenkt de graad van Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen.

De Soevereine Opper-Generaal van de Hermitati van Timmermannen is de opener van het boek Richteren om de zalvingen daarvan vrij te zetten.

31e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

Rode Pilaar : Oh rode last. Je komt van de rivieren van bloed. Ik heb alles gezien. Maar Christus is over jou, het Licht van alle dingen.

Initiaat : Ik dacht dat we een verduisterende ervaring nodig hadden om ons los te snijden van het vlees van de mens.

Rode Pilaar : Je bent gekomen tot de paradox die alles uitlegt. Er is geen rijzen zonder dalen, geen duisternis zonder licht. Het is een groot gevecht.

Initiaat : Ja, ik weet het, ik ben een huursoldaat. Het scheurt me altijd apart.

Rode Pilaar : Ik weet het en begrijp het. Ik heb het gezien, mijn lieveling. Je bent nu met mij.

Initiaat : Wat houdt het in met jou te zijn ?

Rode Pilaar : Oh, heb je de geluiden in de verte gehoord, de zachte zachte lichten, die een duisternis boven begrip voortbrengen. Volg me.

Sectie 2.

Zwarte Staf : Ik overhandig mezelf oh heilige initiaat. Ik ben van jou. Luister naar me wanneer ik je onderwijs over de heilige namen van God, die Ik-Jahweh en Jabbadon zijn.

Initiaat : Ik ben verloren in dit bos. Help me uit.

Zwarte Staf : Ik zie dat je bent verslonden door leeuwen van de gevestigde orde. Je wonden zijn diep, geslagen door honden en wolven van de gevestigde orde. Ze hebben je vervolgd, je gemarteld en je verstand hebben ze gedomineerd. Maar ik zal deze wonden wegnemen. Ik zal de diepe angels van de gevestigde orde eruit halen. Je bent opgehangen door vreemde vliegen van de gevestigde orde, hebt gedronken en gegeten van hun vergif. Maar ik zal je vrijzetten. Ik zal je uit de slavernij leiden.

Rode Witte Pilaar : Welkom initiaat, we hebben de gevangenen vrijgezet. We hebben gevangenis-deuren geopend, en nu ben je hier, met ons. Drink van de putten van timmerlieden. Ik zal je de krachten geven van de Hermitati Terminati, en het heilige woord : vergelding.

Pilaar van Licht en Duisternis : Ik schenk je nu, door de kracht van de Almachtige Ik-Jahweh de krachten van de Carpentari Hermitati. Wees vrij, warrior, En door de krachten van Jabbadon geef ik je de krachten om te binden.

Schone Maagden doen een kleed gedoopt in bloed om de initiaat.

Initiaat : Oh Jezus, ik heb uw krachten gezien. U heeft al uw vijanden onder uw voeten vertrapt/ Uw voeten het heilige altaar. Ik offer mij vandaag. Ik ben de Ridder van Maria Magdalena. Ik heb mijn voeten gewassen in het bloed van de vijand.

Maria Magdalena : Wie is de vijand.

Initiaat : Er is geen vijand dan de gevestigde orde. Ik zal mijn verbroederden vrijzetten.

Maria Magdalena : Je hebt mijn woorden gesproken, de woorden van de leeuw. Ja, voorzeker zullen wij de gevangenen vrijzetten.

Initiaat : Ik heb de woorden van de leeuw gesproken. Door de leeuwenklauw heb ik mijn stem op doen rijzen. Door de leeuwenklauw wekte ik hen op uit de dood. Laten we de gevangenen vrijzetten. Er is geen vijand dan de gevestigde orde.

Maria Magdalena : Er is geen vijand dan de gevestigde orde.

Rode Witte Pilaar : Zet de verbroederden vrij.

Ridders van Maria Magdalena : Wij zullen u vertellen over een mysterie. De leeuw van de gevestigde orde heeft ons allemaal gegeten, maar we zullen opgewekt worden uit onze val.

Maria Magdalena overhandigt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen aan de initiaat.

De Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Gevoerah van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het boek Genesis te openen, om de zalvingen van de Patriarchen vrij te zetten.

32e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

De initiaat komt dichterbij de rode vlam.

Rode Vlam : Kom dichterbij.

Rode Vlam komt over de initiaat.

Initiaat : Ik ben verscheurd door leeuwen. Ik ben verscheurd door tijgers, maar nu ben ik hier met u.

Rode Vlam : Ik zal u iedere dag licht geven, Ik zal u leiden op uw wegen. Ik zal u ktacht geven in uw zwakheid, en u zult gezegend zijn aan het einde.

Initiaat : Vader, laat uw zegen over me komen nu, want ik kan zonder dat niet leven en ademen.

Rode Vlam : Ik zal je een veer geven. Vlieg ermee, zeiler, vlieg ermee, en omhels haar. Vlieg met haar naar de maan, en ik zal je hogere werelden tonen.

Initiaat : Maar Heilige Vader, hoe kan ik met haar vliegen met maar één veer ?

Rode Vlam : Kijk naar je handen, het zal vermenigvuldigen.

Initiaat : Vader, Vader, ik zie geen einde in dit.

Rode Vlam : Het is eeuwigdurend.

Initiaat : Als eeuwigdurende vreugde ?

Rode Vlam : Eeuwigdurende vreugde, vrede en stilte, voortkomende uit de vergetelheid.

Initiaat : Maar moeten we geen kennis en wijsheid opdoen ?

Rode Vlam : Vergetelheid is het wiel, het grote wiel, wat jou zal brengen naar al deze dingen.

Initiaat : Waar is de eeuwigdurende liefde ?

Rode Vlam : Volg de weg van armoe. het zal je inwaarts leiden, tot diepe realiteit.

Initiaat : Maar moeten we niet de sieraden van leven zoeken ?

Rode Vlam overhandigt de initiaat een kleed.

Rode Vlam : Maar eerst moet je een beetje rusten.

Initiaat : Oh Vader, u bent als het slaaplied. Maar waar is Moeder ik mis haar zo.

Rode Vlam : Zie op de berg in de verte. Ze glijdt daar met de snelheid van de ziel.

Initiaat : Kunt u haar geen geest schenken om met me te zijn ?

Rode Vlam : Je moet vliegen mijn zoon, het is beter. Altijd op het wiel van vergetelheid, houd nooit vast aan dingen, maar laat alles wegglijden door je vingers. Het ijs is je wapenrusting, en zonder dat zul je nooit overwinnen.

Sectie 2.

IJs Pilaar : Het wordt koud.

Initiaat : Ja, want ik ben hier.

IJs Pilaar : Verlaat me voor het vuur.

Initiaat : Wat kan ik doen om onthechting te bereiken ?

IJs Pilaar : Onthecht jezelf van onthechting, en onthecht je ook daarvan.

Initiaat : Wat kan ik nog meer doen om onthechting te bereiken ?

IJs Pilaar : Observeer de observeerder, en observeer dat ook. Luister naar de luisteraar, bekijk de bekijker, proef de proever, ruik de ruiker en voel de voeler. Adem de ademer en adem dat ook.

Initiaat : En wat kan ik nog meer doen ?

IJs Pilaar : Het gaat allemaal dieper in vergetelheid, dus vergeet de vergeter en vergeet dat ook.

Initiaat : Maar hoe kan ik dit alles doen ?

IJs Pilaar overhandigt de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen.

De Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Binah van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het Oude Testament te openen om haar zalvingen vrij te zetten.

33e graad - Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen

Sectie 1.

De initiaat komt dichterbij de drie pilaren : de pilaar van licht, de pilaar van donkerheid en de pilaar van vuur.

Pilaar van Licht : Wat is het meest belangrijke in het leven ?

Initiaat : Om alles als een symbool te behandelen, en om vergetelheid te bereiken.

Pilaar van Donkerheid : Wie is de hierodule in uw ogen ?

Initiaat : Het is de heilige tempel-bevruchter die de heerlijkheid van onthechting en vergetelheid heeft gevonden.

Pilaar van Vuur : Zou je het beschermen ?

Initiaat : Nee, want mijn doel is verder te gaan. Hoewel, ik zou het een wapenrusting geven.

Pilaar van Vuur : Een wapenrusting ?

Initiaat : Ja, een wapenrusting.

Pilaar van Vuur : Wat voor een wapenrusting zou je het geven ?

Initiaat : Ik vertel het dat lijden de wapenrusting is, armoe het zwaard, en de hermiet is de dienstknecht.

Pilaar van Vuur : Je hebt goede bescherming gegeven. Je kunt doorgaan naar de volgende sectie.

Sectie 2.

De Engel Troy : Welkom schone prins, prins van rechtvaardigheid en vrede. Ontvang uw zwaard.

Initiaat neemt zwaard en rijst het op, terwijl vlammen van armoe zijn klederen zijn.

De Engel Troy : Nu weet je dat alleen God mannen inwijdt, want mannen kunnen geen mannen inwijden.

Initiaat : Ja, ik weet dat.

De Engel Troy : Je bent nu klaar voor de derde sectie.

Sectie 3.

Pilaar van Licht : U heeft een prachtig zwaard. Wat doet u daarmee.

Initiaat : Het afslachten van de vijanden van God.

Pilaar van Licht : Wie zijn de vijanden van God ?

Initiaat : De materialisten, de letterlijken, de dogmatisten en de farizeeers.

Pilaar van Licht : Je hebt goed geantwoord, maar zijn dezen in het natuurlijke of geestelijke ?

Initiaat : Er is alleen geest, maar de vijanden van God hebben de geest gebonden, en zijn zelf in stenen veranderd.

Pilaar van Licht : Wat doet u met die stenen dan. Is het leven niet over steen en vuur ?

Initiaat : Het hogere vuur verandert steen in hout, en gebruikt het voor timmerlieden.

Pilaar van Licht : En bent u van het hogere vuur ?

Initiaat : Ja.

Paarse Pilaar : Wat doet u zo hoog over uzelf denken ?

Initiaat : Ik heb een paar vrouwen gevonden die me zo laten denken.

Paarse Pilaar : Oh, wie zijn die vrouwen, want ik zou ze graag willen leren kennen.

Initiaat : Zij zijn de Pilaar van Licht en de Paarse Pilaar.

Paarse Pilaar en Pilaar van Licht overhandigen de initiaat rode en witte kleden. Ze zijn verscheurd en vuil.

Paarse Pilaar : Dit is je wapenrusting, soldaat.

Initiaat rijst op met de wapenrusting en rijst zijn zwaard op.

Initiaat : In de naam van armoe, ik zal een timmerman zijn mijn hele leven, en ik zal ervan oprijzen.

Sectie 4.

De Engel Troy : Oh schone man, u wordt elke dag schoner, en uw lichten schijnen zo helder.

Initiaat : Ik zal mezelf niet weggeven, want mijn pad is inwaarts. Laat me erdoor.

De Engel Troy zegent de initiaat en schenkt hem de graad van Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen.

De Soevereine Opper-Inspecteur-Inquisiteur-Kether van de Hermitati van Timmermannen heeft de macht het Nieuwe Testament te openen en haar zalvingen vrij te zetten.

34e graad - Schorpioen Jongen

Initiaat : Ze vertelden mij dit land is groot, met veel ladders, veel geheimen, veel cryptische puzzels.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Welkom initiaat. Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Het wachtwoord is Vanu Varu Vazu in Izu

Pilaar van Witte en Rode Veren : Heeft u het Insectische Dodenboek gelezen ?

Initiaat : Ja, dat heb ik gedaan.

Pilaar van de Witte en Rode Veren : Heeft u de Egyptische Bijbel gelezen ?

Initiaat : Ja, dat heb ik.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Heeft u de Pulpus Popol Vuh gelezen en erin gestudeerd ?

Initiaat : Ja, dat heb ik.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Bent u in Brannan geweest ?

Initiaat : Ja, daar ben ik geweest.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Welkom in dit land, ridder.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Witte en Rode Veren : Wat is het tweede wachtwoord ?

Initiaat : Draminia Birrim Karmik Plimme Borok Platee Parum Parshum Zkum

Pilaar van Witte en Rode Veren overhandigt de graad van Schorpioen Jongen aan de initiaat.

De Schorpioen Jongen heeft de macht het Bloed van Christus in werking te stellen. De Schorpioen Jongen is de Bewaker van het Bloed van Christus.

35e graad - Kapitein

Initiaat : Zij vertelden me dat het ware zaad is je te wassen in je eigen bloed, en dat de ladder van de schorpioen er is om in he eigen bloed te verdrinken. Is dat waar ?

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : U kent de waarheid.

Initiaat : Mag ik meer vertellen ?

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Het is allemaal dichtbij u.

Initiaat : Zij zeggen dat een man van zijn eigen bloed moet drinken, maar ik voel mezelf een bedelaar.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Ik zal je diep genoeg steken dan.

Initiaat : Nee, ik moet het zelf doen.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Dat zijn de woorden van Paulus.

Initiaat : Ja, hij vertelde me dat.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren : Heb je ooit de andere apostelen ontmoet ? Ik heb de sleutels tot hen.

Initiaat : Ik denk dat ik eerst mezelf moet ontmoeten.

Pilaar van Donkere Roze en Rode Veren overhandigt de graad van Kapitein aan de initiaat.

De Kapitein heeft de macht het vlees van Christus in werking te stellen. De Kapitein is de Bewaker van het Vlees van Christus.

36e graad - Schorpioen Man

Pilaar van Rode Veren : Waag het niet mij aan te raken. Er staan vrouwen achter mij.

Initiaat : Maak je geen zorgen. Ik ben celibatair. Ik zal jou niet aanraken, en jouw vrouwen ook niet.

Pilaar van Rode Veren : Het zijn mijn vrouwen niet.

Initiaat : Van wie zijn de vrouwen ?

Pilaar van Rode Veren : Ik kan niet spreken. Ik deed mijn geloftes tot de stilte.

Pilaar van Rode Veren overhandigt de graad van Schorpioen Man aan de initiaat.

De Schorpioen Man heeft de macht de Heilige Voeten van Christus te bereiken, in werking te stellen, want hij is de Bewaker van deze voeten, het heilige altaar. Niemand komt tot deze voeten dan door hem. In deze voeten die de aarde als voetbank hebben brandt het heilige vuur.

37e graad - Schorpioen Koning

Pilaar van Witte Veren : Verblijf met mij, reiziger. Er is genoeg tijd.

Initiaat : Ik ben in haast.

Pilaar van Witte Veren : Haast is niet goed.

Initiaat : Ik heb passie.

Pilaar van Witte Veren : Passie is niet goed.

Initiaat : Waarom niet ?

Pilaar van Witte Veren : Het eet de dingen weg die echt belangrijk zijn.

Initiaat : Wat is echt belangrijk ?

Pilaar van Witte Veren : Ik kan het niet vertellen. Ik maakte mijn geloftes tot de stilte.

Pilaar van Witte Veren overhandigt de graad van de Schorpioen Koning aan de initiaat.

De Schorpioen Koning heeft macht over het Brood van Christus. Hij is de Bewaker ervan en zet het in werking. Ook bewaart en bewaakt hij de tafelen van het Brood van Christus. Niemand komt tot het brood van Christus dan door hem.

38e graad - Soevereine Prins van Narzia

Jabbadon : Je moet wat pret in je leven hebben.

Initiaat : Waarom ?

Jabbadon : Pret maakt je leven waard geleefd te worden.

Initiaat : Ik ken geen pret. Alles wat ik zie is waardeloosheid.

Jabbadon : Alles is medicijn, en alles is de weg tot pret.

Initiaat : Ik ben depressief, vol van vrees en zonder hoop.

Jabbadon : Je ogen moeten geopend worden.

Initiaat : Hoe ?

Jabbadon : Ga naar mijn Pilaar van Lijden en Pret.

Pilaar van Lijden en Pret : Alles is medicijn. Alles leidt tot pret.

Initiaat : Ik ben te blind om te zien.

Pilaar van Lijden en Pret : Ik heb de diepste angel om het oog van pret te openen dat diep verborgen ligt in je hart.

Initiaat : Ik ben bang voor nog meer lijden.

Pilaar van Lijden en Pret : Het is niet goed bang te zijn. Wees iemand's huurwerker, wees iemand's huursoldaat. Lijdt voor iemand, en het bang zijn zal weggaan.

Pilaar van Lijden en Pret overhandigt de graad van Soevereine Prins van Narzia aan de initiaat.

De Soevereine Prins van Narzia heerst over de Wijn van Christus, is de Bewaker van die Wijn en de Schenker. Ook heerst hij over de vlammen van Christus en de levendmakende vlammen van Christus. De Soevereine Prins van Narzia heeft macht over het Rode Brood van Christus.

39e graad - Soevereine Portier van Narzia

Platun Ridder : Vertel me, soldaat, wat is het beste in het leven ?

Initiaat : Stil te zijn.

Platun Ridder : Wat is het slechtste in het leven ?

Initiaat : Ik zal daar stil over zijn.

Platun Ridder overhandigt de graad van Soevereine Portier van Narzia aan de initiaat.

De Soevereine Portier van Narzia heerst over het Marcus-Evangelie.

40e graad - Soevereine Smid van Narzia

Paarse Skelet Berg : Groeten, reiziger. Een veilige reis.

Groene Skelet Berg : Een veilige reis, initiaat.

Initiaat : Dank u.

Groene Skelet Berg : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Puere

Paarse Skelet Berg overhandigt de graad van Soevereine Smid van Narzia aan de initiaat.

De Soevereine Smid van Narzia heerst over het Johannes-Evangelie.

41e graad - Soevereine Kleermaker van Narzia

Blauwe Skelet Berg : Zie je de lichten in de lucht ? Zij verdelen zichzelf en dan verspreiden ze zich in een oceaan van licht.

Initiaat : Ik heb het nog niet gezien, maar ik ben op weg.

Rode Skelet Berg overhandigt de graad van Soevereine Kleermaker van Narzia aan de initiaat.

De Soevereine Kleermaker van Narzia heerst over het Mattheus-Evangelie.

42e graad - Soevereine Huuraanvoerder van Narzia

Gele Reuzen Doodskop : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Gele Reuzen Doodskop : Ik heb mijn wegen en paden verloren, maar nu ben jij hier, ik zie wat lichten.

Initiaat : Ik heb ook zoveel verloren, maar in jou krijg ik alles terug, maar alles is zo anders nu, met andere lichten. Het is een heerlijkheid.

Gele Reuzen Doodskop : We kunnen vrienden zijn. Waarom niet bij elkaar blijven ?

Initiaat : Ik moet verder. Ik ben op een tocht, maar ik zal je gedenken.

Gele Reuzen Doodskop overhandigt de graad van Soevereine Huuraanvoerder van Narzia aan de initiaat.

De Soevereine Huuraanvoerder van Narzia heerst over het Lucas-Evangelie.

43e graad - Soevereine Koning van Yantia

Rode Doodskop Berg : Zullen we spelen ?

Initiaat : Nee, ik heb andere dingen te doen.

Rode Doodskop Berg : Wil je me er over vertellen ?

Initiaat : Nee, want ik deed mijn geloftes.

Rode Doodskop Berg : Ik maakte ook mijn geloftes tot pelgrimage, dus we kunnen samen reizen om goede dingen te doen.

Initiaat : Nee, want ik deed mijn geloftes naar veel meer dingen.

Rode Doodskop Berg : Dus je bent een hermiet ?

Initiaat : Ja, en een asceet. Ik ben een arme ridder.

Rode Doodskop Berg : Laten we dan vechten.

Initiaat : Nee, ik ben van het kruis en de paal.

Rode Doodskop Berg : Laat me je lasten dan wat verzwaren. Ik kan je zeven keer steken.

Initiaat : Geef me de dubbele portie.

Rode Doodskop Berg : Je klinkt als een volgeling van Christus.

Initiaat : Dat ben ik. Ik volg Hem waar Hij dan ook gaat.

Rode Doodskop Berg : Oh, Hij was net hier, een uur geleden ofzo.

Initiaat : Hij is hier met mij. We gaan nooit apart.

Rode Doodskop Berg : Dan ben je geen hermiet.

Initiaat : Ik heb twee hoofden.

Rode Doodskop Berg : Zal ik ze van elkaar scheuren ?

Initiaat : De verscheurder is mijn genezer. Geef me de dubbele portie.

Rode Doodskop Berg overhandigt de graad van Soevereine Koning van Yantia aan de initiaat.

De Soevereine Koning van Yantia is de heerser van de Stam Andreas en van de Beker van Andreas.

44e graad - Ridder van Astarte

Rode Reuzen Doodskop : Laat me je verwarmen, vreemdeling.

Initiaat : Nee, ik ben op een tocht.

Rode Reuzen Doodskop : Laten we praten en pret hebben.

Initiaat : Nee, ik heb mijn geloftes gedaan tot armoe, stilte en ascetisme.

Rode Reuzen Doodskop : Dus je bent een hermiet.

Initiaat : Ja, en een pelgrim.

Rode Reuzen Doodskop : Laat me een wijze van je maken, en laten we wat speelse dingen doen.

Initiaat : Nee, ik ben liever de dwaas.

Rode Reuzen Doodskop overhandigt de graad van Ridder van Astarte aan de initiaat.

De Ridder van Astarte is de heerser van de Petrus Stam.

45e graad - Ridder van Ereshkegal

Pilaar van Paarse Veren en Paarse Lichten : Het is bijna nacht. Kom hier, en maak pret.

Initiaat : Nee, ik ben op een tocht.

Pilaar van Paarse Veren en Paarse Lichten overhandigen de graad van Ridder van Ereshkegal aan de initiaat.

De Ridder van Ereshkegal heerst over de Matthias Stam. Ook heerst hij over de beker van Matthias.

46e graad - Ridder van Ishtar

Doodskop Berg : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Paarse Skelet Trappen : Welkom initiaat.

Initiaat : Dank u.

Skelet Berg : Wat is het wachtwoord ?

Initiaat : Rode Zon.

Skelet Berg overhandigt de graad van Ridder van Ishtar aan de initiaat.

De Ridder van Ishtar is de heerser van de Jakobus van Alfeus Stam.

47e graad - Ridder van Anu

Pilaar van Bloed en Vrouwen : Je hebt het goed gedaan, reiziger.

Initiaat : Dank u.

Pilaar van Tranen en Bloed : Heb je een rustplaats nodig ?

Initiaat : Nee, want ik ben op een tocht.

Pilaar van Tranen en Bloed : Waar ga je naartoe ?

Initiaat : Ik zal niet spreken, want ik heb geloftes gemaakt tot stilte.

Pilaar van Tranen en Bloed overhandigt graad van Ridder van Anu aan de initiaat.

De Ridder van Anu is de heerser van de Simon de Zeloot Stam.

48e graad - Tartariaanse Ridder

Reuzen Doodskop : Welkom initiaat. Kom dichterbij.

Initiaat : Dank u.

Reuzen Doodskop overhandigt graad van Tartariaanse Ridder aan de initiaat.

De Tartariaanse Ridder is de opener van de Bijbelgeschiedenis.

49e graad - Tartariaanse Koning

Huis van Skeletten : Warm jezelf hier, want buiten wordt het steeds kouder.

Initiaat : Ik warm mezelf met mijn eigen vlam.

Huis van Skeletten : Adem onze lucht in dan, want de kou zal je wurgen.

Initiaat : Ik geef niet om mijn leven. Ik ben op de tocht van de dood.

Huis van Skeletten : Je bent een arme man.

Pilaar van Armoe en Sieraden overhandigt de graad van Tartariaanse Koning aan de initiaat.

De Tartariaanse Koning is de opener van de Hermitatische Synode.

50e graad - Subliem Ridder

Doodskop en Rode Veren : Welkom reiziger. Kom je van ver ?

Initiaat : Ja.

Doodskop van Rode Veren : Langs hoeveel sluiers ben je gegaan ?

Initiaat : Ik mag daar niet over praten.

Doodskop en Rode Veren : Dus je hebt geheimen voor ons ?

Initiaat : Ik ben bang van wel.

Doodskop en Rode Veren : Je kunt ons vertrouwen. Wij doen geen kwaad, en we vertellen ook niets verder.

Initiaat : Ik heb geloftes gemaakt tot stilte.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je alle sieraden van de wereld geven ?

Initiaat : Dat zal niet werken, mijn mond blijft dicht.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je alle vrouwen van de wereld geven.

Initiaat : Stilte is een betere vrouw.

Doodskop en Rode Veren : Ben je schuldig aan enige zonde ?

Initiaat : Ik zal niet spreken.

Doodskop en Rode Veren : Wat als we je bloed geven en kracht.

Initiaat : Er is meer bloed en kracht in stilte.

Doodskop en Rode Veren : We kunnen je laten baden in oceanen vol van het bloed van je vijanden.

Initiaat : Ik baad in mijn eigen bloed.

Doodskop en Rode Veren : Ben je niet geïnteresseerd in het neerhalen van je vijanden ?

Initiaat : Ik ben geïnteresseerd in stilte want dat is de grootste overwinning : de overwinning over mezelf.

Doodskop en Rode Veren : Je hebt juist geantwoord.

Doodskop en Rode Veren overhandigen de graad van Subliem Ridder aan de initiaat.

De Subliem Ridder is de opener van de Profetische Synode.

51e graad - Subliem Prins

Doodskop en Veren : Welkom reiziger. Neem plaats en neem wat te eten.

Initiaat : Ik heb geen honger.

Doodskop en Veren : Neem dan wat te drinken van deze wateren.

Initiaat : Ik ben niet dorstig. Ik ben een welgevoede man.

Doodskop en Veren : Hoe heb je dat voor elkaar gekregen ?

Initiaat : Ik vond wat vrouwen.

Doodskop en Veren : Bedoel je een harem ?

Initiaat : Het was op het wiel van vergetelheid. Het Leven is goed.

Doodskop en Veren : We kunnen je niet doorlaten, want dit pad is alleen voor hen die celibatair leven, niet voor hierodulen.

Initiaat : Maar ik ben celibatair. Ik ben zelfs een maagd.

Doodskop en Veren : Een maagd ?

Initiaat : Ja, een maagd.

Doodskop en Veren : Wat zijn de zeven geheimen van de maagd ?

Initiaat : Welgevoed te zijn, kennis te hebben, dwazen als bewakers te hebben, te wonen met huurwerkers, een subliem huursoldaat te zijn, een overvloedig zwaard te hebben, en een lange speer met veren.

Doodskop en Veren : Wat heeft dit te betekenen ?

Initiaat : Alle deuren van dezelfde rij te openen.

Doodskop en Veren : Je weet dat alle deuren naar de ravijn leiden. Hoe maak je een brug ?

Initiaat : Mijn tranen zullen de brug vormen, en mijn bloed zal de ketenen vormen.

Doodskop en Veren : Zal het sterk genoeg zijn ?

Initiaat : In zwakheid is mijn sterkte.

Doodskop en Veren overhandigen de graad van Subliem Prins aan de initiaat.

De Subliem Prins opent de Davidische Synode.

Erina II

Graad A. Ridder van de Karazuur

Leeuw : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Ik kom vanuit de diepte. Ik heb een reis gemaakt vanuit het diepste der aarde, door al haar vuren en ben nu hier gekomen.

Leeuw : Soldaat, hebt gij de Canon verslagen ?

Initiaat : Jazeker

Leeuw : Hoe hebt gij de Canon verslagen ?

Initiaat : Ik heb haar onderworpen in een sluw gevecht.

Initiaat legt drie slangen op tafel.

Initiaat : Ik heb haar overwonnen door de Beker van Christus, door het getuigenis van de Beker en door de Lokogamen.

Leeuw : Vertel me daar meer van.

Initiaat : De Lokogamen zijn de uiteindes van het kruis, haar sieraden. De Beker heeft zich voor mij geopend en wij zijn vrienden geworden.

Leeuw : Hoezo, vrienden ?

Initiaat : Ach, u moet het zo zien. De Talgamen zijn de sieraden van de Beker, die van de sacramenten. Ik verbrak de zegels van die beker in een grote worsteling en werd hun vriend.

Leeuw : Vertel verder.

Initiaat : Waarom zou ik. Heeft u al geworsteld met de Talgamen om zo in te gaan ?

Leeuw : Dus u wil zeggen dat u het geheimenis kent van de Nieuwe Canon ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : En wat is dat geheimenis ?

Initiaat : Zij is onderworpen aan de Erina, de eerste en de tweede, en zij hangt in het universum aan het niets. Zij is daar door de Erina geplant. De Erina is de allerhoogste afgesloten trap.

Leeuw : Is zij de allerhoogste macht waarboven geen macht is ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : Wat betekent de Erina ?

Initiaat : Zij is de Heerser over de Canon, de afsluiter van de Canon, en bovenal is zij de verticale Canon.

Leeuw : Vertel me meer.

Initiaat : Zij is de vervangster van de eerste Canon, om de tweede Canon te brengen, die de horizontale Canon is.

Leeuw : Dus de verticale Canon en de horizontale Canon vormen samen een kruis ?

Initiaat : Jazeker.

Leeuw : Vertel me meer.

Initiaat : De verticale Canon is meer dan de horizontale, en staat als de allerhoogste afgesloten trap. Zij is de paal, de afgesloten macht, die vleugels krijgt in de nacht.

Leeuw : Wat is het symbool van de Erina.

Initiaat : Er zijn twee Erina's : de eerste en de tweede. Er zijn verschillende symbolen : de wigwam, het kruis, de paal, en de gevleugelde paal, de totempaal.

Leeuw : Zijn dat de belangrijkste symbolen ?

Initiaat : Als u met de Talgamen hebt geworsteld en hebt overwonnen, dan weet u dat voor uzelf.

De leeuw vertrekt en de initiaat ontvangt de A-graad van de Ridder van de Karazuur.

De Ridder van de Karazuur heeft de macht het Eeuwig Evangelie te openen.

Graad B. Ridder van Melissa

Slang : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Vanuit een reis door de hel waar mijn geliefde Christus brandt, waar Hij aan het kruis geslagen is, Zijn lijdend hart.

Slang : Hebt gij Hem kunnen troosten ?

Initiaat : Ik heb Hem de Lokogamen gegeven, de sieraden van het lijden.

Slang : Hebt gij Melissa gevonden ?

Initiaat : Nee, zij lijdt in diepe spelonken, in nauwe krochten.

Slang : Ga er dan heen.

Initiaat : Ik kan haar niet bereiken. Ik zit vast, en kom er niet doorheen.

Slang : Hier heb je een hart, haar hart.

De slang vertrekt en de initiaat ontvangt de B-graad van de Ridder van Melissa.

De Ridder van Melissa heeft de macht de Erina te openen.

Graad C. Ridder van Metensia

Slang : Waar bent gij ?

Initiaat : Hier, in een web verstrikt, en vast tussen de rotsen, in diepe duisternis. Niemand kan mij bereiken in deze put.

Slang : Hoe is het daar ?

Initiaat : Slangen en ratten komen dagelijks hier om van mijn vlees te eten, en tegen de avond groeit het weer aan. Tantalos is aan mijn linkerzijde, en Prometheus is aan mijn rechterzijde. Atlas is boven mij, en wegglijden naar beneden kan ik niet.

Slang : Hebt gij het lijden van Metensia gezien ?

Initiaat : Oh, haar wonden zijn als schilden, druipend van gif. Soldaten vallen aan mijn zijde, en haar tranen maken mij dronken.

Slang : Heb je haar hart gezien ?

Initiaat : Ik zag haar op haar eenhoorn, met zoveel paarden om haar heen. Waar ze naartoe gingen wist ik niet.

Slang : Ze zijn op weg naar jou.

Initiaat : Wie kan mij redden ? Ik ben alreeds stervende.

Slang : Ken je de roos in jou ?

Initiaat : Ik ben beroofd van kennis en wijsheid, ja zelfs de laatste druppel liefde werd mij ontnomen. Ik ben een arme van geest.

Slang : Dat is genoeg om in te gaan.

Initiaat : Maar ik heb niets en ben koning der dwaasheid omdat het me ontbreekt aan wijsheid.

Slang : De wijzen zullen het niet halen. Zij zijn te wijs. En zij die kennen zullen sterven, maar zalig de armen van geest. Je bent diep gestoken. Het zoet van honing is in jou.

Initiaat : Ik ben een eenvoudig man, mijn klederen zijn verscheurd. 's Nachts komen zij om over de stukken te dobbelen, en om mij te bespotten. Ik voel me naakt en ellendig.

Slang : Je hebt het mes van Metensia in je gevoeld.

Initiaat : Ja, van binnen voelt het als de brandende zeep. Genade is hier gestorven.

Slang : De schreeuwende wond, roept die niet om haar ?

Initiaat : Hoe meer ik lijd, hoe stiller ik word.

Slang : De stilte is een schreewend hart. Zij hoort. De stilte is haar komst, haar reddend woord. Fluisteringen in de nacht. Zij houdt voor jou de wacht. Hoe ben je in die put gekomen ?

Initiaat : Ik had een worsteling met Melissa, en zij maakte mij tot haar ridder.

Slang : Heb je haar overwonnen ?

Initiaat : Nee, zij overwon mij, en leeft nu in mijn hart.

Slang : Ik zag de eenhoorn rennen, op weg naar jou. Ik zag het boek geopend, en gouden letters ketenden mij, terwijl ik in het zilver zonk, en toen werd ik vrij. Het is het boek van de eenhoorn, de Erina. Het is de Stem van God. De eenhoorn brak de zegels, en een gouden trap is nu voor jou. Zinkend in zilver zul je vrijkomen.

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de C-graad van Ridder van Metensia.

De Ridder van Metensia heeft de macht heeft de macht de poorten van Eden te openen.

Graad D. Ridder van Sarsia

Slang : Waar komt gij vandaan ?

Initiaat : Van een worsteling met Melissa en Metensia.

Slang : Hebt gij overwonnen ?

Initiaat : Nee, zij merkten mij met letters, brandmerken.

Slang : Vertellen die letters een verhaal ?

Initiaat : Nee, die letters hebben mij gebonden. Ik ben blind en doof als zonder hoofd.

Slang : Worstel met Sarsia. Zij kan je bevrijden.

Initiaat : Het kan alleen maar erger worden. Alle hoop hebben zij mij ontnomen.

Slang : Hebben ze je te drinken gegeven van de Beker des Lijdens ? Sarsia zal je te eten geven van de schaal des doods. Het zal de vlammen van de dood in je laten branden.

Initiaat : Ik heb gehoord Sarsia is een machtige oorlogsengel met juwelen in haar botten.

Slang : Het vergif des doods brengt je tot leven. Ook Jezus nam dit aan het kruis. Zo zul je de boom van kennis verslaan.

Initiaat : Wat is de boom van kennis ?

Slang : Zij draagt de esculaap met het verdorven medicijn.

Initiaat : Wat is het ware medicijn ?

Slang : Het kruis.

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de D-graad van Ridder van Sarsia.

De Ridder van Sarsia heeft de macht de poorten tot het kruis te openen.

E-Graad. Ridder van Morit

Slang : Wat is het geheim van Eden ?

Initiaat : Het kruis.

Slang : Waar kom je vandaan ?

Initiaat : Van een worsteling met drie vrouwen : Melissa, Metensia en Sarsia.

Slang : Waar heeft het je gebracht ?

Initiaat : Aan de voet van het kruis en het geheim van Eden.

Slang : Kun je me meer vertellen van dat geheim ?

Initiaat : Het skelet van een leeuw en zijn doodskop.

Slang : Wat is het verschil tussen de boom van kennis en het kruis ?

Initiaat : De boom van kennis leidt tot het materiele en het kruis leidt tot het geestelijke.

Slang : Wat is de ware weg naar het vlees ?

Initiaat : De Erina.

Slang : Wie is zij ?

Initiaat : Zij is de vleesgeworden paal.

Slang vertrekt en initiaat ontvangt de E-graad van Ridder van Morit.

De Ridder van Morit heeft de macht de boom der kennis om te hakken.

Dit waren de eenenvijftig graden van de geopenbaarde Erina van de Ridderorde van David en de High Tide Knights. Wij hopen dat u deze graden niet zult misbruiken. De bedoelingen van zowel de Ridderorde van David en de High Tide Knights zijn edel en eerbaar. Wij danken u voor uw aandacht.

The High Tide Knights

H.T.K.